

# Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep

29 oktober 2013

We bespreken een uitgave Den Hertog Houten:

**Ds. P. van Ruitenburg, *Moed houden***

Gebonden, 70 blz., € 9,90

In 32 stukjes van 2 pagina's, afgesloten met enkele passende Bijbelteksten, komen een aantal aspecten aan de orde over 'moed houden'. De auteur 'geeft drie redenen aan waarom mensen de moed verliezen: ons leven is moeilijk, onze toekomst is donker, of God is ver weg. Vaak is het een combinatie van dingen. (-) De Bijbel geeft talrijke voorbeelden van mensen die terecht of onterecht, moedeloos waren' (blz. 5). Enkele onderwerpen:

- Godsdienst
- Bekeert u
- Alles werkt mee
- Dorst hebben: 'Met 'dorsten' wordt in de Bijbel een sterke behoefte naar God en naar vergeving bedoeld, een dorst die gelijkstaat aan overtuiging van zonde en het gevoel van totaal verloren te zijn. Dit dorsten naar God is een eerste stap naar de verlossing' (blz. 18).
- Totaal verdorven?: 'We kunnen natuurlijk best goede dingen doen, uitwendig, slaafs en zogenaamd gehoorzaam, maar de liefde ontbreekt erin, de motivatie is verkeerd en dat bederft voor God alles' (blz. 27).
- Ik sterk u: 'Ik denk aan heel gewone dingen, aan school, aan kerkelijk werk, aan het onderwijs en andere beroepen. Kan de Heere geen sterke zenuwen geven, geen kracht naar kruis schenken, veerkracht en wil? Het zou mooi zijn als we ons in alles diep afhankelijk van God voelden en moedig de toekomst in konden kijken, met de blofte: Ik sterk u! Ik denk aan alleenstaanden, ambtsdragers, weduwen en weduwnaars. Met God kunnen we verder' (blz. 48/49).

Voor persoonlijk gebruik en ter voorbereiding van een pastoraal gesprek. Voor belijdeniscatechisatie. Van harte aan bevolen.

drs. I.A. Kole